

Cursus Magnetiseren

Magnetiseercursus (basis)

U kunt ook bij Stichting Martin's Plekkie ontdekken en leren wat magnetiseren is. Op de magnetiseercursus leert u de grondbeginselen van het magnetiseren waarmee u al vrij snel zelf aan de slag kunt. U leert hoe u pijntjes kunt verzachten en rust in iemands lichaam terug kunt brengen (handig bij kinderen) maar vooral hoe u goed voor u zelf kunt zorgen. Wij gaan er vanuit dat het magnetiseren een samenspel is tussen u en de spirituele gidsen, en waarbij de verkregen energie op een juiste manier wordt gebruikt danwel doorgegeven aan iemand die het op dat moment nodig heeft.

Het blijft altijd weer verbazingwekkend hoe sterk cursisten in hun schoenen komen te staan zodra zij hebben ervaren en gevoeld wat magnetiseren allemaal is en kan betekenen.

Magnetiseercursus - 2

Magnetiseercursus-2 is een vervolg op de basiscursus magnetiseren. In deze cursus wordt dieper ingegaan op de vele "extra" technieken die er zijn. Om teleurstellingen te voorkomen is hier alleen aan deel te nemen indien u de basiscursus eerst heeft gevolgd.

Magnetiseercursus - 3

Magnetiseercursus-3 is een vervolg op Magnetiseercursus-2. In deze cursus wordt dieper ingegaan op de energiematerie en de vele manieren die er zijn om hier mee te werken en om te gaan. Deze cursus brengt u weer een stuk dichterbij het besef dat het een samenwerking is tussen u, de energie en de spirituele wereld. Om teleurstellingen te voorkomen is hier alleen aan deel te nemen indien u Magnetiseercursus basis en 2 eerst heeft gevolgd.

Cursus Kaartleggen

Kaartlegcursus - Basis

Tijdens een kaartlegcursus leert u de beginselen van de kaartlegging met de Lenormand waarzeggerskaarten. Met behulp van de kaartlegging is het mogelijk om een antwoord te krijgen op allerlei vragen, maar natuurlijk kunt u na de cursus ook proberen om een kaart voor iemand anders te leggen. Op de 1e avond krijgt u uw Lenormand kaarten en het handige instructieboekje overhandigd, en op de 1e, de 2e en de 3e avond wordt u stap voor stap wegwijs gemaakt met de kaarten, hun betekenis en allerlei mogelijke combinatie's. Het is de bedoeling dat u in de tussenliggende periode lekker thuis gaat oefenen zodat u voldoende tijd hebt om de kaarten te leren kennen. Op de 3e en 4e avond worden problemen en ervaringen met z'n allen doorgenomen waarbij we trachten om iedereen met een prettig kaartgevoel naar huis te laten gaan.

Kaartlegcursus - 2

Tijdens de vervolgcursus kaartleggen leert u de techniek van het doorleggen van de kaarten. Met behulp van deze manier van kaartleggen is het dan mogelijk om nog meer diepgang te krijgen in de antwoorden die in de kaartlegging naar voren komen. Ook leren we u om uw spirituele intuïtie te gebruiken tijdens deze kaartleggingen.

Opfriscursus Kaartleggen

Tijdens de opfriscursus kaartleggen gaan we de eerste avond weer even terug naar de basis van het kaartleggen met de Lenormand kaarten en leert u gedurende twee andere avonden extra technieken om op diverse manieren de kaarten te leggen. We behandelen dan een kleine / een snelle / de volledige kaartlegging en nog vele andere leuke leerzame technieken. Natuurlijk vergeten we de spirituele / intuïtieve legging niet dus die komt ook zeker aan bod.

Stichting "Martin's Plekkie"

Spirituele ontwikkelingscursus

Cursus Ontwikkeling

De spirituele ontdekkingsavonden bij Martin's Plekkie laten u kennis maken met allerlei ontwikkelingen op het persoonlijke, intuïtieve en spirituele gebied. De ontdekkingsavonden worden gegeven in een ontspannen sfeer waarbij wij het belangrijk vinden dat deze avonden voor u een opstapje kunnen zijn op spiritueel gebied.

Per avond doen we een korte ontspanningsmeditatie en laten we u met 1 ontwikkelingsonderdeel kennis maken. Tijdens deze ontwikkelingsavonden bespreken en oefenen we een heleboel leuke en interessante onderdelen waaronder,

- Meditatie (ontspanning en kleuren-energie)
- Fotolezen
- Wastekening maken en lezen
- Psychometrie (voorwerp lezen, zoals een ring)
- Energie waarnemen en gebruiken (magnetiseeronderdeeltje)
- Kaart verklaren
- Toeval?? (proberen aan te tonen dat toeval niet bestaat)
- Vragen half uurtje, ervaring uitwisselen
- En nog veel meer.

Wat minstens zo belangrijk is in een spirituele ontwikkeling is ervaring delen, ook hiervoor plannen we iedere avond tijd in zodat we ervaringen kunnen uitwisselen en vragen kunnen stellen.

Cursus Meditatie

Meditatiecursus-basis

De meditatiecursus is in het bijzonder bedoeld voor mensen die de techniek achter het mediteren willen ontdekken en daardoor makkelijker ontspannen. Deze cursus is zowel voor beginners als gevorderden. De cursus gaat in groepsverband, dit zijn gemiddeld 10 personen per avond. Tijdens de meditatiecursus ligt de nadruk voornamelijk op leren ontspannen, rustig ademen en mediteren. Met de meditatiecursus willen we bereiken dat een ieder zich wat meer ontspannen kan voelen, en dit ook zelf kan onderhouden door thuis kleine meditaties te doen.

Meditatiecursus-vervolg

De meditatiecursus vervolg is een verlengstuk van de meditatie basiscursus waarbij we bij de vervolgcursus de wat diepgaandere meditaties gaan verkennen en nog meer ervaringen en indrukken gaan delen met elkaar om er als persoon spiritueel van te groeien en sterker in de ontspanning komen. Deze cursus is vooral bedoeld voor meditatie gevorderden en/of mensen die de meditatiecursus (basis) bij Martin's Plekkie hebben gevolgd. De cursus gaat in groepsverband, dit zijn gemiddeld 10 personen per avond.

Meditatieclubje

De meditatieclub is eind 2015, begin 2016 ontstaan op verzoek van vele meditatiecursisten die het prettig vonden om bij Martin's Plekkie op regelmatige basis te ontspannen en lekker te mediteren. Wat de avond bij de meditatieclub vooral is, is op een vertrouwde veilige plek met een groep gemotiveerde mensen een aantal meditaties per avond te doen. Tijdens de meditatieavond(en) ligt de nadruk vooral op het leren ademen, ontspannen en vanuit de spirituele geleide meditatie een stuk te ontdekken van onszelf. Hopelijk halen we er dan iedere keer weer iets uit waar we wat van kunnen/mogen leren over onszelf.

Stichting "Martin's Plekkie"

Cursus Kinderen

De spirituele kindercursus bij Martin's Plekkie laat uw kind in een vertrouwde omgeving voorzichtig kennismaken met allerlei ontwikkelingen op het persoonlijke, intuïtieve en spirituele gebied. De middagen worden gegeven in een prettig ontspannen sfeer waarbij wij het belangrijk vinden dat de kinderen op hun gemak zijn en ook nog iets leren waar zij, hoe jong ze ook zijn, iets aan hebben bij hun eigen verdere ontdekkingen in het leven

Per middag doen we een korte ontspanningsoefening en laten we ze met leuke ontwikkelingsonderdelen kennis maken. Tijdens deze middagen bespreken en oefenen we een heleboel leuke en interessante onderwerpen waaronder:

- Kindermeditatie (ontspanning en kleuren-energie)
- Gevoelens leren herkennen
- Zelfvertrouwen ontwikkelen / krijgen
- Wastekening maken en lezen
- Psychometrie (stenen voelen)
- Kaartje leggen en over praten (Lenormand kaarten)
- Vragen half uurtje, ervaring uitwisselen

Wat minstens zo belangrijk is bij een kindercursus is ervaring delen, ook hiervoor plannen we iedere middag tijd in zodat de kinderen ervaringen kunnen uitwisselen en vragen kunnen stellen.

Heeft u vragen of interesse in een cursus, bel of mail ons gerust voor aanvullende informatie, of informeer naar de geplande of nog beschikbare cursusdata.

Bel 06 412 109 48 of mail naar info@martinsplekkie.nl

Stichting Martin's Plekkie / Sportsingel 64 - 3078 XS Rotterdam / mob. 06-412 10 948

www.martinsplekkie.nl

info@martinsplekkie.nl